

Hoe dit zij, men heeft te Weenen een grootsche tentoonstelling, een Wereld-tentoonstelling in den volsten zin des woords, in 't leven geroepen; een tentoonstelling, die, het directe en indirecte voordeel, 't welk duizenden industriëelen ervan trokken, daargelaten, ook op zuiver intellectueel gebied niet kan missen een zeer gunstigen invloed uit te oefenen, maar een tentoonstelling tevens, die den Staat een kapitale som heeft gekost.

Ten besluite van dit algemeen geschiedkundig overzicht nog een paar mededeelingen betreffende de opening.

Reeds van den aanvang af was bepaald dat de tentoonstelling op den 1^{en} Mei 1873 plechtig zou worden geopend; meer nog: men had voorspeld en men hield lang vol, dat ze dan volkomen gereed zou zijn.

Wat het eerste betreft, hierin is men zich gelijk gebleven, de andere voorspelling is echter niet bewaarheid geworden. Trouwens, een Directie mag zoo voortvarend en actief zijn als ze wil, dit heeft ze bij dergelijke gelegenheid niet geheel in hare macht. Zelfs nog na de opening immers werden volgeladen waggons met tentoonstellingsgoederen uit verschillende landen aangevoerd.

Bijna in geen enkele afdeeling was men op den 1^{en} Mei gereed; slechts de Rotunde was schoon gemaakt en opgeruimd, wjl dáár de opening door den Keizer moest plaats hebben, en, wie die ruimte vóór een paar dagen had gezien, sloeg